



Bemoedigende Beloftes

Deel 3



Bijbelleksten over
genade, zorg en sterkte



Inhoudsopgave

	Pagina
Genade en barmhartigheid	3
God zorg voor ons	5
Kracht en moed	7



Genade en barmhartigheid

Psalm 84:6

⁶Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun hart zijn de gebaande wegen.

Jakobus 4:6

⁶Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade.

2 Thessalonicenzen 3:3

³Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze.

2 Korinthe 1:20-21

²⁰Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons. ²¹En Hij Die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God.

1 Korinthe 1:8

⁸God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus.

Filippenzen 1:6

⁶Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.

1 Thessalonicenzen 5:23-24

²³En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. ²⁴Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.

Romeinen 8:38-39

³⁸Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, ³⁹noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.



Judas 1:24-25

²⁴Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, ²⁵de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.

Deuteronomium 4:31

³¹Want de HEERE, uw God, is een barmhartig God; Hij zal u niet loslaten, en u niet te gronde richten; Hij zal het verbond met uw vaders, dat Hij onder ede met hen gesloten heeft, niet vergeten.

Romeinen 8:31

³¹Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

Hebreeën 13:6

⁶Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?

Jesaja 41:10, 13

¹⁰Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. ¹³Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.

Johannes 1:16-17

¹⁶En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. ¹⁷Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.

Efeze 1:22-23

²²En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, ²³die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult.

Jesaja 45:24-25

²⁴Voorzeker, in de HEERE – zal men van Mij zeggen – zijn rechtvaardige daden en kracht, tot Hem zal men komen. Maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen Hem in woede ontstoken zijn. ²⁵Echter in de HEERE zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel het nageslacht van Israël.



God zorgt voor ons

1 Petrus 5:7

⁷Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.

Psalm 33:18

¹⁸Zie, het oog van de HEERE is over wie Hem vrezen, op hen die op Zijn goedertierenheid hopen.

Jesaja 46:3-4

³Luister naar Mij, huis van Jakob, en heel het overblijfsel van het huis van Israël, u, die door Mij gedragen bent vanaf de moederschoot, gedragen vanaf de baarmoeder. ⁴Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal Ik u dragen; Ik heb het gedaan en Ik zal u opnemen, Ik zal dragen en redden.

Lukas 21:18

¹⁸Maar er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan.

Mattheüs 10:29-31

²⁹Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. ³⁰En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. ³¹Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven.

Jesaja 63:9

⁹In al hun benauwdheid was Hij benauwd; de Engel van Zijn aangezicht heeft hen verlost. Door Zijn liefde en door Zijn genade heeft Hij hen bevrijd; Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van weleer.

Deuteronomium 32:11-12

¹¹Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, ¹²zo heeft alleen de HEERE hem geleid, er was geen vreemde god bij hem.

Jesaja 44:21

²¹Denk aan deze dingen, Jakob, Israël, want u bent Mijn dienaar. Ik heb u geformeerd, u bent Mijn dienaar, Israël, u zult door Mij niet vergeten worden.

Psalm 94:14

¹⁴Want de HEERE zal Zijn volk niet in de steek laten, Hij zal Zijn eigendom niet verlaten.



Jesaja 49:14-16

¹⁴Sion zegt echter: De HEERE heeft mij verlaten, de Heere heeft mij vergeten. ¹⁵Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, Ík zal u niet vergeten. ¹⁶Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds vóór Mij.

Jesaja 54:10

¹⁰Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond van Mijn vrede zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer.

Hebreeën 13:5

⁵Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.

Psalm 9:10-11

¹⁰De HEERE is een veilige vesting voor de verdrukte, een veilige vesting in tijden van benauwdheid. ¹¹Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat U, HEERE, niet hebt verlaten wie U zoeken.

Jesaja 42:16

¹⁶En Ik zal blinden leiden langs een weg die zij niet gekend hebben, Ik zal hen doen gaan op paden die zij niet gekend hebben. Ik zal vóór hen de duisternis veranderen in licht en wat krom is in wat recht is. Deze dingen zal Ik voor hen doen, Ik zal hen niet verlaten.

Psalm 37:28

²⁸Want de HEERE heeft het recht lief en zal Zijn gunstelingen niet verlaten; voor eeuwig worden zij bewaard, maar het nageslacht van de goddelozen wordt uitgeroeid.

Klaagliederen 3:31-32

³¹Want niet voor eeuwig verstoot de Heere! ³²Want wanneer Hij bedroefd heeft, zal Hij Zich ontfermen naar de grootheid van Zijn goedertierenheid.

Jeremia 32:40

⁴⁰Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat Ik Mij van achter hen niet zal afwenden, opdat Ik hun goeddoe. En Ik zal Mijn vreze in hun hart geven, zodat zij niet van Mij afwijken.



Kracht en moed

Jesaja 12:2

²Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden.

Jesaja 40:29-31

²⁹Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.

³⁰Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; ³¹maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.

Job 11:15

¹⁵Ja, dan kun je je gezicht opheffen uit alle ellende, dan zul je vast staan en niet bevreesd zijn.

2 Korinthe 12:9

⁹Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.

Psalm 31:25

²⁵Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken, u allen die op de HEERE hoopt!

Zacharia 10:12

¹²Ik zal hen versterken in de HEERE, en in Zijn Naam zullen zij wandelen, spreekt de HEERE.

Psalm 68:36

³⁶O God, U bent ontzagwekkend vanuit Uw heiligdommen; de God van Israël, Hij geeft het volk kracht en sterkte. Geloofd zij God!

Jesaja 35:3-4

³Versterk de slappe handen, verstevig de wankele knieën; ⁴zeg tegen onbedachtzamen van hart: Wees sterk, wees niet bevreesd! Zie, uw God! De wraak zal komen, de vergelding van God; Hij zal komen en u verlossen.



Joël 3:16-17

¹⁶De HEERE zal vanaf Sion brullen als een leeuw, vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven. Maar de HEERE is een toevlucht voor Zijn volk en een vesting voor de Israëlieten. ¹⁷Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, uw God ben, Die op Sion, Mijn heilige berg, woont. Jeruzalem zal een heiligdom zijn en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken.

2 Timotheüs 1:7

⁷Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.